



Tre blivande storskyttar? Kjell Hammarström, Sture Hansson och Dan Brömster, samtliga från Rundvik.

Juniorskytte

2.8.1965

i Rundvik

Rundvik (VK) I regndis och tilltagande mörker korades på fredagskvällen Rundviks förste juniormästare i banskytte. Sture Hansson, 16 år, blev mästare efter en verkligt knallhård duell från 100 metersvallen. Han sköt fullt, 150 poäng, i huvudskjutningen. I mästerskapsomgången sköt han 13 10:or, därav 10 tioetter. Silvermedaljen bärgades av Kjell Hammarström och bronset av Dan Brömster.

Rekryteringen inom det frivilliga skyttet har inte varit den bästa inom skyttet har inte varit den bästa inom södra Västerbotten. Genom att ta upp juniorskyttet hoppas de aktiva inom Rundviks skytteförening att intresset för skytte skall stimuleras bland de unga och att man skall få fram nya skyttar. Tre fredagskvällar tidigare har pojkarna tävlat på Rundviks skjutbana under ledning av David Nyberg och Gillis Engman.

Nu gällde det alltså mästerskapet, medaljer och priser. Ett 15-tal pojkar har varit med om skjutningarna. I den avslutande huvudskjutningen ställde 11 upp.

Huvudskjutning, 15 skott mot 10-ringad tavla: 1) Sture Hansson 150 p, 2) Roger Brömster 148, 3) Kjell Hammarström 147, 4) Hasse Sjölund 138, 5) Mårten Dahlberg 137, 6) P. Gr. Molin 133, 7) Dan Brömster 133, 8) Christer Nordlund 119, 9) Inge Brömster 117, 10) Bosse Brömster 113, 11) Zignar Mijer 105.

Mästerskap 15 skott mot 10-ringad tavla: 1) Sture Hansson 148 p, (guld) 2) Kjell Hammarström 147 (silver) 3) Dan Brömster 146 (brons), 4) Roger Brömster 143, 5) Hasse Sjölund 142.



Rundviks juniormästare i skytte Sture Hansson.



Fabriken i Nordmaling, sedd från E 4. I förgrunden platschefen, ingenjör Thomas Lindsten.

Nordmalings nya industri 3. 8. 1965 har startat i ny byggnad

Nordmalings nya industri, Tulifa Norrland AB och Fischer Pumpar AB, startade på måndagen sin tillverkning. Full drift blir det dock inte förrän tidigast i nästa månad. På måndagen var det främst tillverkningen av Fischer-pumparna som började. Fabriken är en prydnad för bygden med sitt läge i anslutning till E 4, just vid södra infarten till Nordmalings samhälle.

Den nya fabriken, som skall tillverka oljebrännare och pumpar, har en totalyta på nära 2.000 kvadratmeter. Byggnadsarbetena är inne i slut-

skedet. Byggherre är kommunen och huvudentreprenören byggnadsentreprenör Nils Eric Ericsson, har i stort sett bara att slutföra arbetet med kontorsavdelningen och lackeringsavdelningen. Företaget har anställt 12 man, inom kort räknar man med minst 30 anställda.

Förutom själva produktionsapparaten, med sin stora kapacitet för högkvalificerade produkter, ingår ett välutrustat laboratorium för fortlopande oljeeldningsforskning. Att ha en oljebrännare på "hemmaplan" ger konsumenten stora fördelar, fram-

förutom att kvaliteten till tillverkaren kan i brådskande servicefall vara av avgörande betydelse. Tulifa Norrland AB blir Norrlands första oljebrännarefabrik.

Fabriken i Nordmaling kommer även att få stor betydelse för exporten på Finland och norra Norge. Det gäller inte bara oljebrännare utan även Fischer-pumparna.

I nära anslutning till den nya fabriken kommer inom kort ESSO att bygga en modern bensinstationsanläggning, just i korsningen av infarten till Nordmaling. På motsatta sidan av infartsvägen pågår förberedelse för en annan anläggning i me-

torbranschen. Det är Umeå Bilkompani som bygger serviceverkstad. I nära anslutning här till har man även ett räkna med ytterligare en bensinstationsanläggning.



De första norrlandstillverkade oljebrännarna demonstreras här av ingenjör Thomas Lindsten.



En av de första verkstadsarbetarna i den nya fabriken blev svar-

Surströmmingsknallar i Ava

Bilbrand med doft

4.8.1965

Nordmaling (VK) 100-tals surströmmingsburkar vräktes natten till tisdagen ut över E 4 i Ava sedan ett långtradersläp lastat med bl a surströmming fattat eld. Orsaken var troligen varmgång i ett lager. Genom värmen exploderade en rad burkar med ljudliga knallar och den goda strömmingen — av fjolårets inläggning — spreds ut över vägen.

Stora materiella skador uppstod. Förutom strömmingen bestod lasten av 13 ton glaserat tegel i paket. De kolade friskt i omslagspappen varför Nordmalings brandkår fick riva ut en stor del av lasten för att kunna släcka. Bilen fördes av åkeriägare Harry Johansson, Skellefteå. Han hade lastat i Umeå för färd till Östersund. Han märkte inte något speciellt förrän en bilist körde om, stoppade och meddelade honom att det rök ur trailerns bakparti. När han stannat började det brinna i vänstra bakre hjulparet. Elden spred sig sedan in i lasten. Trailern som var i det närmaste ny, fick förutom de uppbrunna hjulparen även en del andra skador vid branden. Dragvagnen däremot, som koplats loss, skadades inte.



100-tals burkar surströmming låg efter branden vid dikeskanten tillsammans med högar av glaserat holländskt tegel.

Komminister Fenger lämnar Nordmaling

4.8.1965

Komminister Sixten Fenger, med maka Nellie, blev i samband med komministerns avskedspredikan i Norrfor's kyrka på söndag hjärtligt hyllad för sin mångsidigt gagnande gärning inom Nordmalings församling, främst i Norrfor's. 1957 kom komministerparet till Nordmaling. Efter ett år som kyrkoadjunkt i Rundvik tillträdde Fenger komminister tjänsten i Norrfor's. Under de sju åren i Norrfor's har komministerparet blivit mycket omtyckta och det var med saknad som norrforborna tog avsked av prästfamiljen. Komminister Fenger avgår nu med pension.

Kontraktsposten Johan Hedquist, Nordmaling, tackade efter högmässan makarna Fenger för väl utförd värd och överlämnade en gåva från församlingen och ämbetsbröderna i Nordmaling. För kyrkobetjäningen i Norrfor's talade kyrkvården Emil Sjöström, Överlöjda, och överlämnade som gåva en tavla visande interiören i Norrfor's kyrka. Från missions- och syföreningen överlämnade fruarna Alma Öberg och Jenny Andersson blommor.

Kyrkan var vid högtiden i det närmaste fylld till sista plats. Många församlingsbor mötte även upp vid det avskedsamkväm som hölls i församlingsgården efter högmässan. Där framförde bl a nämndeman Viktor Söderström, vaktmästare F. A. Hallén och köpman Levi Engman bygdens tack till makarna Fenger. En textad adress med gåvor från församlingsborna överlämnades genom köpman Engman. Tal hölls vidare av förre kamreraren Oscar Holmlund, Nyåker, för Nordmalings kyrkofullmäktige talade dess ordförande predikant Jalmar Holmström, Håknäs.

Komministerparet Fenger kommer nu att flytta till Uppsala. Ny komminister i Norrfor's blir som bekant



Komminister Sixten Fenger

kyrkoadjunkt Algot Lindgren, Slagnäs. Han tillträder tjänsten den 15 augusti.



I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen svetsaren Leif Håkan Oliver Engblom, Flärke och kontorsbiträdet Eivor Gunilla Birgitta Jonsson, Nordmaling, dotter till fabriksarbetaren Ernst Jonsson och hans maka Jenny, f. Berglund, Nordmaling. Vigseln förrättades av kontraktsposten Johan Hedquist. (Foto Andr., Nordmaling.) 4.8.1965



60 år fyller den 6 augusti förre hemmansägaren Levi Lögdström, Klöse, Norrfor's. Han är född i han 1931 övertog efter sinaföräldrar. Jämsides med skötseln av sin gård arbetade Lögdström i skogen och flötning. Hemmanet överläts 1947 till äldsta sonen.

5.8.1965



Ivar Jacobsson, Norrfor's med maka Aina f. Norman, Nordmaling. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka, av prosten Johan Hedqvist. (Foto Centrum) 6.8.1965

Många tillstånd gavs för sommarstugebyggen i Nordmalings-trakten

5.8.1965

Byggnadsnämnden i Nordmaling beviljade vid sammanträde på onsdagen Svenska Eso AB byggnadslov, under vissa förutsättningar, för nybyggnad av bensin- och servicestation i kv Mården i anslutning till södra utfarten mot E 4 i Nordmaling.

För att förbereda kommande nybyggnad på det av kommunen inköpta markområdet i Levar beslöt nämnden ingå till kommunalnämnden med begäran om att vatten- och avlopp kompletteras samt att Stallgatan byggs ut mot Sjukstugevägen. Dessutom anser nämnden att gata bör framdragas förbi redan befintlig bebyggelse inom området.

Bordlagt för ytterligare utredning blev byggnadsingenjör Nils Eric Ericsson's begäran om byggnadslov för kontorsbyggnad i kv Lommen. Beslutet motiverades med att viss omDisposition kan komma att ske beträffande tomterna inom området. I övrigt upptog den digra föredragningslistan mest ärenden gällande fritidsbebyggelse.

Byggnadslov för sommarstugor beviljades i följande fall: Harald Lindström, Hörnefors på Av 4:14, Ernst Berglund, Vilhelmina, på Öresund 2:9, Ake Erixson, Rundviksverken, Rudolf Ekholm, Nordmaling, på Järnäs samfällt (Krikeviken), Göran Carlsson, Agnäs, på Järnäs 19:1, Hillevi Callander, Umeå, på Järnäs 1:50, Sven Aronsson, Umeå, på Järnäs samfällt (Kråken) och Alvar Åsberg, Nordmaling, på Järnäs samfällt (Kråken). Aronsson och Åsberg skall innan byggnadslov meddelas redovisa för rätt till utfartsväg. Under förutsättning att distriktslantmätare medger avstyckning beviljades Ingvar Strandberg, Folke J. Sundkvist och Bertil Berggren, samtliga Husum, byggnadslov för fritidshus på avst. från Ava 5:12. Samma gäller även för Henrik Sundqvist, Husum.

För uppförande av uthus beviljades Gunnar Johansson, Domsjöverken, byggnadslov på Järnäs samfällt och Harald Häggström, Levar på Lekathällan, Tjäruskär. Rönnholms båtklubb fick byggnadslov för uppförande av redskapsbod i Tennavan, Rönholm, Martin Dahlberg, Levar, uthus på Levar samfällt. Helge Dahlberg, Levar, uthus på Levar samfällt.

Wigert Nilsson, Rundvik, beviljades byggnadslov för uthus på Lögdeå 6:164, Arne Karlsson, Rundvik, fick byggnadslov för viss omändring av framsad, Lennar Holgersson, Nordmaling, för garage i kv Sälen nr 8 och Bo Vedman, Rundvik för om- och tillbyggnad av garage på Lögdeå 6:30. Ake Olssons i Nordmaling ansökan om tillstånd för re-

paration av fiskarbod på Nothällan. Nordmaling, hänvisades till hamnstyrelsen för utredning beträffande arrendevillkor och övriga rättigheter som kan anses tillkomma ägarerna av bodar på hamnområdet.

För inväntade av statsarkitekterns yttrande bordlades ansökningar från Ake Berg, Stockholm, och Ossian Forsberg, Levar, om byggnadslov för sommarstugor på Järnäs 5:15.

KVARTERSINDELNING I RUNDVIK

Kvarteren Kanonen, Stocken, Presen och Angpannan i Rundviks samhälle skall kvartersindelas. Distriktslantmätare Snellman får uppdraget. Dessutom diskuteras möjligheterna att få loss nya tomter för egnahemsbebyggelse i Rundvik.

Vidare beslöt nämnden att hemställa hos hälsövardsnämnden att de av turister flitigt utnyttjade rastplatserna vid bron över Lögdeälven efter E 4 förses med toaletter. Att underhandla med vägförvaltningen vid asfalteringen av trottoarer inom Nordmalings samhälle uppdrogs åt nämndens ordförande Carl Björklund. Enligt önskemål i nämnden bör man från kommunens sida se till att man vid asfalteringen, som beräknas komma att ske inom kort, får ett så enhetligt arbete som möjligt utfört.



Härmed tillkännagives att min trofasta vän

Desideria Lundmark

* 4/5 1890
† 5/8 1965

har, i tron på sin Frälsare, stilla avlidit på Umeå lasarett. Sörjd av mig, släktingar och vänner.

Nordmaling 6 aug 1965

Albert Forsberg

Ett hjärta av godhet har slutat att slå.

Den eviga vilan har kommit. Oändlig är saknaden, bitter och svår.

Dock finnes en tröst: Du lider ej mer.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell onsdagen den 11 augusti kl 15.00. Enligt den avlidnas önskan kommer akten att ske i stillhet. 7.8.1965

Fyra Nordmalings-bor belönade för flitigt jordbruksarbete

Det var inte många som hade mött upp när Nordmalings hushållningsgille på lördagen höll årsmöte i bygdegården i Örsjöck. Detta trots att gilletts ordförande föreståndare Harald Mörtzell lockat med premieutdelning och föredrag av jordbrukskonsulent Martin Johansson. Höljning eller hjortronplockning lockade mera.

Om strukturförändringen inom vårt jordbruk talade konsulent Johansson, ett intressant anförande som belystes med diagram och teckningar i ett rymligt skissblock.

Många är kritiska mot vad som sker, Jordbruk läggs ner och skogen får återerövra mark på många ställen, sa konsulent Johansson bl a. Även nutidsmänniskan i allmänhet vill att fädernas jord skall skötas. Vi människor är av naturen ej vänligt stämda mot omdaning. Men kritiken är många gånger allt för ensidig.

Liksom övriga yrkesgrupper skaffar sig dagens jordbrukare nya behov och kan inte leva kvar i det förgångna. Allt mera maskiner sätts in i arbetet. Med maskiner i drift blir det kapitalet som får arbeta. Antalet manstimmor på jordbruken minskar snabbt. Den manuella arbetskraften är i dag för dyr i jämförelse med vad som kan presteras med maskiner.

Med maskiner i vårt jordbruk måste vi lämna självhushållningen, gå in för specialisering. Köpa och sälja. Men det stora problemet är: kan vi få ut så stora skördar, så mycket produkter att vi kan betala vad det kostar och ge brukaren bärgning?

LJUS FRAMTIDSSYN

Han kom sen in på resultat från olika försök. Mjölproduktionens utveckling och vilka skördar som kan utvinna. Martin Johansson har ingen direkt pessimistisk syn på den framtida jordbruksdriften i vårt län. Den kommer inte att försämrats, menade han. Svårigheten är bara att anpassa sig efter nutidens villkor.

Än flera jordbruk kommer att läggas ned men för dem som har intresset fortsätta kommer med säkerhet villkoren att förbättras allteftersom produktionen minskar. För bättre utnyttjande av maskiner bör dock jordbrukens storlek ökas — men låt dem byggas upp bit för bit, utan att ägarna sätts i stora skulder, sade konsulent Johansson. Detta även om det därmed tar någon längre tid för omskapandet och rationaliseringen inom jordbruksdriften.

DIPLOM

Hushållningsgilletts diplom jämte två kaffeskedar i silver utdelades till:

Fru Astrid Magnusson. Född i Nedre Nyland, Bjurholm. Gift sedan 1904 med hemmansägare Enar Magnusson. Levar. Mor till ett barn. Deltar i skötseln av gårdens stora kreatursbesättning, 10-talet kor jämte ungdjur. Hinner även med att hjälpa till med utearbete bl a traktorkörning jämsides med hemmets skötsel.

Fru Gunilla Oskarsson. Född i Ängersjö, Hörnefors. Maka till hemmansägare Anders Oskarsson, Långed. Mor till två barn. Deltar aktivt i skötseln av makarnas sju kor jämte smådjur. Kör traktor och deltar i bl a skördearbete. Liksom fru Magnusson fick hon diplom och skedar för berömligt arbete i hemjordbruks- och husdjurskötsel.



Tre av de diplomerade: Sixten Larsson, Öre, Gunilla Oskarsson, Långed och Astrid Magnusson.

Sixten Larsson, Öre, har sedan unga år arbetat inom jord- och skogsbruk. Numera anställd som ladugårdsförman på Strömsörs arbetshem. Diplom och skedar.

Johan Eriksson, Järnäs. Hemmansägare sen 1941. Diplom och skedar för berömligt arbete inom jord- och skogsbruk.

Anders

Göta Olofsson, Nyåker. På Nordmalings sjukstuga avled på tisdagen fru Göta Olofsson, Nyåker, maka till borrhörman Erik Olofsson. Hon var 47 år och sörjes närmast av make, tre barn, aldrig moder samt syskon.

Hon var född i Högås, Tvärälund, Degerfors socken och var under ett tiotal år anställd som vårdarinna vid Brogården i Umeå innan hon 1945 ingick äktenskap. Makarna Olofsson bodde första tiden i Umeå men flyttade 1947 till Nyåker, där hon gjort sig känd som en duktig maka och mor.



I Salemskyrkan, Mo, vigdes på lördagen pastor Bernth Olofsson, Rundviksvenken och småskollärare Berit Eriksson, Nordmaling (DOT) ter till frisörmästare Alf Eriksson och hans maka Ada, född Ekman, Nordmaling. Vigseln förrättades av pastor Göte Jansson. Brudnåbbr var Eva Odebäck, Holmsund och Lars Bylund, Härnösand.

Som ingångsmarsch spelade fröken Eva Siktström, Aspeå, Mendelssohns "Bröllopsmarsch". Före aktens sjöng församlingens kör "Gud välsigne dessa hjärtan" och efter aktens sjöng brudgummens syster studerande Ethel Olofsson, Rundvik och evangelist Anne-Lis Lindberg, Mo, i duett "Bröllopsklockor ringa".

(Foto: André, Nordmaling.)

Kalafabriken fördubblar styrkan Tre milj.-utbyggnad i Nordmaling

12.8.1965



Fabrikörerna Harald Berglund och Hjalmar Larsson studerar ritningen till utbyggnaden. Nuvarande fabriken i bakgrunden.

Kalabergsfabriken i Nordmaling, en av landets fem fabriker som tillverkar plastlaminatplattor, ligger i startropen för en rejäl utbyggnad. Det rör sig om en tre- till femdubbling av nuvarande tillverkningen. Företaget har för närvarande 25 anställda. Den arbets-

styrkan kommer att fördubblas inom det närmaste året. Fabriksutbyggnaden beräknas kosta 2,5 — 3 milj. kr. I lokaliseringsstöd har företaget erhållit 355.000 kr. och dessutom ett statligt lån, enligt nya lokaliseringsgiven, på 1.040.000 kr.

Eftersom fabriken tillverkningar började få ökad efterfrågan blev företagsledningen på det klara med att man var för trångbodd. 1962 tillbyggdes fabriken med ytterligare lokaliteter. Redan efter två år var utrymmena åter otillräckliga. Det hjälpte inte med dubbla skift. Man kunde ändå inte klara leveranserna i förhållande till en ständigt växande efterfrågan.

1964 förelåg ritningsförslag till en stor genomgripande utbyggnad av fabriken. Kontakter togs med länets företagareförening, länsarbetsnämnden och de kommunala myndigheterna. I samtliga instanser var man mycket positiv. Nordmalings kommun beslöt också godkänna ett borgensåtagande på 600.000 kr.

Den nya lokaliseringsgiven, som

Forts sista sidan spalt 2



Hjalmar Gunnarsson visar upp en bit av den nya KLB-vägglattan Planskiss över Kalabergsfabriken.

Nya elever vid Levar

13.8.1965
Vid 39-veckorskursen i Levar lantbruksskola, Nordmaling har följande elever anlagts för 1965/66:
Karin Andersson, Bagård, Lilian Andersson Umeå, Martha Arvidsson, Öreålv, Anita Asplund, Vännäs, Inga Bäckman, Bygdsiljum, Kerstin Davidsson, Obbola, Ewa Edlund, Lögdeå, Zaida Edman, Norrfors, Kristina Eklund, Nordmaling, Catherine Eriksson, Nyåker, Sonja Eriksson, Öreålv, Rose Göransson, Hörnefors, Gun Ivansson, Pengejöby, Kristina Ivansson, Vännäs, Cathrine Johansson, Vindeln, Rose-Marie Johansson, Brattsnäcka, Irene Karlsson, Vindeln, Ingrid Käck, Häknäs, Mari-Louise Käck, Lögdeå, Birgitta Lidestav, Hörnsjö, Britt-Inger Lindgren, Lögdeå, Ingrid Ludvigsson, Grenö, Majlene Lundberg, Vallsticket, Gunilla Lundqvist, Själevad, Margareta Molander, ordmaling, Altee Molin, Nordmaling, Kristina Möller, Lövänger, Iris Nordquist, Husum, Margareta Ny, Vännäs, Elisabeth Nyberg, Norrfors, Ann-Christine Petersson, Lövänger, Lena Silver, Lövänger, Britta Wejmark, Vännäs, Inger Wikström, Skelefteå, Birgit Asberg, Häknäs, Ethel Ohman, Tväråbäck.

Kalafabriken...

Forts... i sid. 1

kom i samma veva, frändrade delvis planerna. Nu bakades det hela in i den nya stora jättekakan, den på 800 miljoner åt de norrländska företagen, i och med detta förhöll samtidigt kommunens borgerskap, som därmed har fått ökat utrymme till taket för den underställningsfria länerätten.

3.000 KVADRATMETER
Den nu beslutade utbyggnaden öppnar stora möjligheter för en framtida utveckling av Kalabergsfabriken. Tillbyggnaden blir på 2.150 kvadratmeter med en byggnads kropp på 20 x 30 meter i två plan och en mindre anslutningsdel till nuvarande fabrikskroppen på 12 x 12 meter i ett plan. Därmed är man uttje i sammanlagd fabriksbyggnad på 130 meters längd, och en sammanlagd fabriksyta på drygt 3.000 kvadratmeter.

Den totala investeringen, med maskinpark och allt, beräknas till 2,5 å 3 mil. kr. Arbetet kommer att påbörjas redan inom de närmaste veckorna. Grunden bör vara klar till måndagskvällen oktober/november för då kommer Nordbetong med sina tunga bjälkar och väggar. Nordbetong har nämligen fått till uppgift att klara uppbyggnaden av själva grundstommen till fabriken.

Till den nya maskinparken hör en ny toppmodern press, men även i övrigt kommer maskinparken att utökas och förnyas.

FÖRDBULLING
Kalabergsfabriken sysselsätter i dag 25 man. Utbyggnaden innebär att arbetsstyrkan kommer att fördubblas. Företagsledningen ser optimistiskt på framtiden. Och deras optimism och glädje delas helt av länets företagareförening och den kommunala ledningen.

Till den nya utbyggnaden hör även en helt ny kontorsbyggnad, fristående från den övriga fabriken. Avsikten är att placera kontorsbyggnaden på närmast intilliggande tomt som man fått förvärva av Nordmalings kommun. Kontorsbyggnaden får därmed sin vackra fasad riktad mot Kungsvägen, dvs Nordmalings samhälles södra utfart mot E 4. Nuvarande kontor är inrymt i första fabriksdelen. Lokalitetserna är små och helt enkelt otillräckliga med hänsyn till företags expansion. Den nya byggnaden skapar andra och trivsammare möjligheter.

STARTADE 1953
Kalabergsfabriken är inget gammalt företag. Det kom till 1953. År 1954 var de tre initiativtagarna hrj Oskar Karlstedt, Hjalmar Larsson och Harald Berglund, klara att sätta igång. De började så smått och hela arbetsstyrkan bestod under första året av tre män - de tre fabrikskörens själva. Arbetsstyrkan utökades undan för undan. Allt eftersom deras produkter blev kända ökade omsättningen. Oskar Karlstedt var så att säga gammal i gamlet. Tillsammans med andra kompanjoner började han redan på 30-talet att tillverka lackboard i Rundvik.

En bidragande orsak till framgångarna var en ständigt ökad efterfrågan på laminatplattor. Inte bara på den inhemska marknaden utan också på utlandet. I dag går drygt halva produktionen på export.



Sune Jonsson, Arped, finputsar en fönsterbänk, en produkt som lancerades redan vid starten för tio år sedan.

FÖRÄDLINGSPRODUKTER

Redan efter något år började företaget tillverka produkter av bland annat fönsterbänkar, med flera var av olika stor frångång har företaget skapat med den s.k. KLB-vägglattan. En vacker och absolut vattentätt platta med en 16 millimeters spånplatta som grundmaterial. Även här är utskärfet av laminat och plattorna försedda med spontade kanter och kan härigenom med enkla handgrepp fogas samman till större enheter. Föregångna behandlas med ett plattmaterial och blir absolut vattentäta och plattan har därför fått särskild stor användning i badrum och kök. Den kan också anbringas direkt på reglar, något som främst nedbringat kostnaderna. Det är en platta som företaget satsar hårt på just nu och en vara som tydligen är på väg att på allvar erövra marknaden. H.B.

Hörnsjö kyrkogård ändras



Det blir enhetlig utsmyckning av gravvårdarna i Hörnsjö. Därom gavs informationer den 30 juli. I tisdags påbörjades arbetet. Det är ett omfattande projekt, som kommer att pågå i höst och kommande sommar. Tidigare hade gravvårdarna en mycket olikartad utformning men nu skall den alltså bli mer enhetlig. På bilden ses fr v förre kontorsföreståndaren O. A. Nyström, förre byggnadssnickaren Hugo Berggren och kyrkogårdsaktmästare Viktor Jonsson studera planritningarna för kyrkogårdens omdaning.

Ny affär i Nordmaling,



En ny affär öppnades på lördagen i Nordmaling. Det är vävlarinnan fru Eivor Lindström, som i Holger Augustssons fastighet vid Storgatan, öppnat affär i sin egen bransch.

Läget — i källarplanet — kanske inte är det bästa men fru Lindström och hennes medhjälpare fru Annette Persson hoppas att handarbetsintresserade kunder ändå skall hitta.

Den nya affären kommer i huvudsak att föra handarbeten och tillbehör. Fru Lindström, som i Nordmaling lett en rad kurser i bl a flamsk vävnad och vävning, vet att intresse för mera avancerad hemsöjd finns och anser att hon med sitt initiativ kommer att fylla ett känt behov i bygden.

På bilden ses fru Eivor Lindström tv, tillsammans med sin medhjälpare fru Annette Persson.



Her David Jonsson, Gräsmyr, med maka Majvor, född Lundström, Grubbe. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av komminister Rylander. (Foto: Ekholtz) 13.8.1965



Skogsarbetare Harry Lindgren, Brån, Hörnsjö, med maka Elly, född Tjärnberg, Armäs. (Foto: Cronkvist, Örnsköldsvik). 14.8.1965

Nordmalings-fest

för Tulifa-bygget

Tulifaverkens fabriksbygge i Nordmaling firades med taktlagsfest på Levar hotell på fredagkvällen. Centrala byggnadskommitténs ordförande, nämndeman Sigfrid Nilsson, hälsade välkommen och kommunens tack till byggarna, liksom till Tulifaverkens direktör Olof Carvall, framfördes av redaktör Herbert Bylund. Huvudentreprenören, byggnadsingenjör Nils-Eric Ericsson, representerades av verkmästare Gunnar Tavelin, som tackade sina arbetare för ett gott arbete. Arbetarnas tack för taktlagsfesten framfördes av byggnadssnickaren Alvar Tafelin.

Tulifaverkens chef, direktör Olof Carvall, framförde också ett tack till byggarna, liksom till kommunen, och hoppades på ett gott och framgångsrikt samarbete. Han menade också, att det bör finnas mycket goda förutsättningar för en kraftig expansion av industrin inom de närmaste åren.



Stationsmästare Gustaf Swahn, har tagit avsked av Nyåker och SJ efter över 40 års tjänst.

Farväl till Nyåker efter 40 års tjänst

Efter att ha tjänat SJ i över 40 år såg på lördagen stationsmästare Gustaf Swahn, Nyåker, sitt sista tåg försvinna i fjärran. Med åldern rätt — han fyller inom kort 65 år — drar han sig tillbaka från tågtrafiken. Kan låta tågen komma och gå som de vill. Det är med vemod han lämnar sin tjänst. Han har gjort sig populär bland resande till Nyåker och har under åren där för hjälpsamhet och gott gemyt. Att han är omtyckt även bland arbetskamrater och ortsbor fick han vältaligt besked om vid en serie avskedshyllningar.

Redan 1916 började Gustaf Swahn som stationskarl i Umeå. Där var han i fyra år men blev 1920 permitterad på obestämd tid — även då rationaliserade SJ bort folk. Han kom då till Stockholm på telegrafistiska och gick sen till sjöss som telegrafist. Under åtta år seglade han på världshaven, mest ombord i Grängesbergsbolagets fartyg.

Väl åter i sin hemstad — Swahn är egentligen född i Lycksele med kom som sjuårig pojke till Umeå, där fadern var förrådsförvaltare vid indententuren — började han åter vid SJ, nu som kontorist. Som järnvägsfolk i allmänhet har Swahn fört en ambulanderande tillvaro. Bland annat har han tjänstgjort i Skellefteå, Bastuträsk, Mellansel och Björna. Sin längsta tjänstgöring har han i Vänersås, där han var kansli skrivare i 14 år, eller tills han 1957 kom till Nyåker.

Mycket har förändrats vid järnvägen under åren. Både på ont och gott. Den mest revolutionerade omläggningen — fjärrblockering — kom som bekant förra året och medförde att en rad mindre stationer gjordes obemannade.

— Nu behöver vi inte flagga av tågen längre. Konduktörerna vinkar avgång och lokförarna får besked via signaler. Systemet fungerar alldeles perfekt. Säkerheten är precisionsmässig och även om det är tråkigt att många platser mist järnvägsfolket tror jag att vi i längden kommer att vinna på det nya systemet, säger stationsmästaren.

ALLT MER GODS

Samtidigt ser det även ut som om svenska folket allt mer börjar återfå förtroendet för järnvägen som trafikmedel. Vi hade ju en nedgång vad det gällde godset för några år sedan men nu ökar det bara — i vart fall här i Nyåker.

Under första halvåret i år är intäkterna för gods från Nyåker över personbefordrorna håller sig konstant. Under de gångna semestermånaderna har vi sålt biljetter för upp mot 20.000 kr i månaden.

Det är således inget dåligt fögderi som Gustaf Swahn lämnar ifrån sig till nye stationsmästaren Bertil Sundqvist (55) från Pålshöjden (utanför Hallsberg) men bördig från Luleå. Nyåkers station har i dag mera intäkter från gods och resande än många stationer som ur järnvägs-synpunkt kan anses som större. De stora pengarna kommer givetvis från Nordmalings Ångsågs masonit- och träskjeppning men även tex laminatplattindustrierna i Nordmaling är goda kunder.

MANGA TACKADE

Och att det varit gott samarbete mellan trafikledaren och godsbeholdningarna bevisas bl a av att NAAB:s skeppningschef, Henrik Morland, kundvik, kom upp och tackade samt överlämnade en minnesgåva. Övriga tjänsteinnehavare vid stationen uppvaktade med en textad adress med bilder från det dagliga livet vid stationen och lät knalldosor explodera, bygdens folk tackade vid ett för familjen Swahn anordnat samkväm i EFS stuga på Björnberget i Orrböle på fredagskvällen. Då överlämnades bl a hembygdsboken för Nordmaling — Bjurholm som minne. Och från SJ kom distriktschefen R Renntun och trafikinspektör Albert Qvist och tackade för mångårig god insats.

FLYTTAR TILL UMEÅ

I samband med pensioneringer kommer stationsmästare Swahn att flytta till sin ungdoms stad Umeå. Med följer givetvis även maken Gulli, som även hon uppnått pensionsåldern efter många år som folkskollärare.

Anders

Nordmaling ger inackorderade höjd ersättning

Vid lördagens sammanträde beslöt Nordmalings skolstyrelse att ersättningen för inackorderade elever skall höjas från 5 kr till 7 kr per dag. Vidare beslöts, att kurskursens elever i likhet med elever vid kommunens övriga skolor skall erhålla fria skolmaltider.

Styrelsen gick med på att mark, som skolan disponerar i Nyåker, skall få upplåtas till idrottsplats, som kommer att anläggas med Nyåkers IK som huvudman.

Till följande lärare meddelades förordnanden:

Vid samrealskolan och grundskolans högstadium fil mag Ragnvald Malmstig, e o adjunkt (bristtjänst); fil. stud Roland Axelsson, timlärare och folkskollärare Rolf Sandström, speciallärare. Vid grundskolans låg- och mellanstadier folkskollärarna Lars Lithander, Norrfors och Margareta Abrahamsson, Baggård samt småskollärarna Elsiine Nygren Brattsbacka, Barbro Carlsson, Lögdeå, och Helga Niemi, Rundvik. Till tillsynslärare vid Norrfors och Baggårds skolor utsågs folkskollärarna Lars Lithander och Sonja Nyberg.

Tillkomsten av nya lokaler och ny värmecentral vid Centralskolan motiverar ny vaktmästarorganisation. Styrelsen fann dock, att en slutgiltig sådan kan fastställas först sedan den statliga realskolan avvecklats och de nya uppgifternas omfattning klart kan bedömas. Till värmeskötare utsågs skolvaktmästare Seved Lundström och som extra skolvaktmästare — på hel- eller deltid — anställdes Ivar Eriksson. Styrelsen beslöt att snarast ordna auktion på viss utrustning, som blivit överflödigt i samband med utrustandet av de nya skollokalerna. Det är främst fråga om köksutrustning, banker, skåp och redskap. Förhandlingarna mellan styrelsen och skolskjutsentreprenörerna har slutförts. Styrelsen fastställde särskilt formulär för skjutsavtal.

Sammanträdet avslutades med visning av de nya skolbyggnaderna och administrationslokalerna, som nu står klara att tas i bruk.

Trädgårdsodlare från Nordmaling på Norge-tripp

Nordmalings trädgårdssällskaps sommarutflykt, som i år gick till Norge, blev en mångresor resa för de 35 deltagarna som blev helt fascinerade av de norska fjällen och fjordarna.

Färden gick Blå vägen upp till Mo i Rana varifrån man åkte vidare till Bodö. Mellan Bodö och Fauske fick deltagarna se storfiske av sil och man var ute och tittade på tidvattenströmmarna vid Saltströmmen. Vid hemfärden gjorde man ett avstickare till Dikanäs, Vilhelmina och Asele.

I Asele avtackades färdledaren och chauffören, vaktmästare Elis Bäckman och medhjälparen fröken Britta Bäckman, Gräsmyr. Dessutom beslöt man skicka blommor till sällskapet ordförande Albert Abramson, Gräsmyr, vilken under många år varit färdledare men nu på grund av ohälsa inte kunde följa med.

Installation i Norrfors

17-8-1965

Det blev en högtid att minnas när Norrfors nye komminister Algot Lindgren på söndagen installerades i sitt ämbete. Solen värmdes i själ och hjärtan och med värme och hjärtlighet blev komministerparet välkomnat av den stora menighet församlingsbor som mött upp. Installationshögtiden i Norrfors vackra kyrka leddes av Nordmalings församlings kyrkoherde, kontraktsprosten Johan Hedquist.

— Skänk honom kraft att arbeta i Herrens tjänst och låt honom känna arbetsglädje och gemenskap i det stora arbete som anförtrots honom, sade prosten bla i sitt tal.

Efter högmässan, med altartjänst och predikan av komminister Lindgren, uttryckte denne sin glädje över att han blivit kallad till denna tjänst. Det är med stora förväntningar och förhoppningar vi flyttar hit till Norrfors, sade komminister Lindgren.

Fru Karin Lindgren fick motta ett fång rosor av prostinnan Greta Hedquist och en speciell välkomsthälsning tillkom även komministerfamiljens åtta barn Karl Göran 21, Eivor 19, Herbert 18, Per Evert 16, Erling 15, Lennart 11, David 9 och Bengt 5, således ett gott tillskott av ungdomar till Norrfors kyrkobokföringsdistrikt som är från år minskat i underlag.

I kyrkan sjöng fröken Gun-Mari Moström solosång till akompanjering av kantor Elisabeth Andersson.

Vid det samkväm som hölls i församlingsgården efter högmässan hälsades komministerfamiljen välkommen till Norrfors av bla kyrkvärden Emil Sjöström som överlämnade ett fång blommor från församlingen med förhoppning om att man nu bla skulle få i gång en kyrklig söndagskola i Norrfors. Aterupptagande av Brödrakretsen var ett önskemål som förre kyrkvärden Eugen Lindström framförde i samband med sin välkomsthälsning och tal hölls dessutom av nämndeman Viktor Söderström

och förre kyrkvärden Adrian Isaksson samt prosten Hedquist.

FRAN BUREÅ

Komminister Algot Lindgren är liksom maken Karin 43 år. De är födda i Bureå. Komminister Lindgren är hemmansägareson men lämnade redan som ung modernäringen, började som kontorist och var där efter ett 10-tal år anställd vid numera nedlagda Nordsvenska Dagbladet i Skellefteå.

Tanken att bli Ordets förkunnare har legat latent inom honom genom åren. I Bureå var han aktiv inom EPS bla som dess ordförande. Efter självstudier hemma kom han till Uppsala och läste teologi för att 1962 prästvigas för Luleå stift. Han har under de senaste åren varit kyrkoadjunkt i Slagnäs.

Anders



Komministerparet Karin och Algot Lindgren välkomnas till Norrfors av kyrkvärdarna Emil Sjöström, Överlöjda och Sigvard Westerlund, Västansjö.

Nordmaling

18-8-1965

NORDMALINGS färskaste industri, Tulifaverken-Norrland, har rullat i gång. Full drift blir det dock först om några veckor och i början av oktober räknar man med en officiell invigning. Om allt går efter beräkning får Nordmaling då göra beaktenskap med nye landshövdingen.

Tulifaverkens chef, direktör Olof Carvall, som besökte Nordmaling i samband med taktagsfesten i förra veckan, är optimistisk beträffande framtiden. I ett tal framhöll han, att om något är räknat har med 100-talet anställda vid industrin i Nordmaling. I samband härmed får man räkna med en utbyggnad av nuvarande industrilokaler. Det bådar gott, i all synnerhet som närmaste grannen på industriområdet, Kalabergsfabriken håller på att förverkliga en ordentlig utbyggnad.

DET FINNS ÄVEN andra företag som signalerar utbyggnad och den kommunala ledningen har därför en riktigt stimulerande uppgift. En fråga som kan bli nog så besvärlig för den kommunala ledningen under de närmaste åren är bostadsproblemet. För att klara expansionen på det industriella planet måste det byggas många nya bostäder. Den kvot som kommunen erhållit är otillräcklig. Det behövs mera och från kommunalt håll har även framställningar ingått om ökad kvotutdelning.

INDUSTRIELLET pekar det alltså åt rätt håll. Men det finns andra områden där det pekar åt "fel" håll. Det skrivs och talas så mycket om turismen. Kommunen måste bli turistvänlig. I sommar har åtskilliga turister efterlyst Nordmalings kommuns insatser på det här området. Man frågar efter bad- och campinganläggningar. Kommunen har satsat en del på Ava havsbad och VAB har fått i uppdrag att arbeta vidare på det projektet. Tyvärr gör man gällande, att området inte är så lämpligt. Det är för litet. Kommunen kan aldrig få platsen 3-stjärnig. Detta trots att exempelvis Grundsunda lycrats skapa ett sådant område vid Mosjön, på en plats med mindre areal och ännu närmare E4 än Ava. Men det är mycket som går inom Västernorrland som tycks vara omöjligt i Västerbotten. Tiitta bara på raden av reklamskyltar! Det går bra att reklamera för turismen efter E4 söder om länsgränsen. Men norr om gränsen är det stopp.

KOMMUNEN FÅR arbeta vidare på frågens lösning, när det gäller bad och camping efter E4. Kanske kan det bli en lösning till nästa vår. Årets sommarsäsong lider mot ett oundvikligt slut. En lösning, som borde vara framkomlig, är en anläggning i stil med baden i Kramfors och Väja. Där har man byggt bad- och fritidsområden i anslutning till ett par bäckar, som man dämt upp. Den sortens anläggningar har den fördelen att de kan tömmas när det lider mot höst. Med rätt enkla medel kan det skapas fina lekplatser för barn i anslutning till sådana områden, serveringar och annat "matnyttigt". Hur skulle det vara med Prästbäcken eller Leduån i Nordmaling? Eller kanske Aspån, på gränsen mellan Lögdeå och Aspeå. Kanske finns det även andra lämpliga vattendrag. Fina badområden finns förstås i Färskärviken (Järnäs) och i Mullsjön, men avstånden till E4 blir i längsta laget.

BAREN KOMMER sent i år, två till tre veckor senare än vanligt. Hjortronen, i den mån de kunde hittas, fanns knappast att få förrän en god bit in i augusti. Blåbären håller just på att mogna. Och av den varan blir skörden av allt att döma bra. Med hjortronen var det betydligt sämre. Hallon blir väl inte aktuella ännu på ett tag. Om det blir några.

Ungdomliga framgångar i Nordmalings-skytte

Bjurholm (VK) Söndagens mästerskapstävlingar i skolskytte för Nordmalings skyttekrets, som anordnades av Balsjö skytteförening, blev en spännande uppgörelse där fram för allt ungdomarna visade framfötterna. Rundviks storskytt Asmund Rasch var den främsta favoriten till en topplacering efter sina goda resultat tidigare under säsongen.

I de inledande mästerskapsomgångarna var han också bäst tillsammans med dagens segerherre Karl Erik Öberg på 139 poäng. En besvärande örkylning och nervdallring på slutampen gjorde dock att han kom utrytmen och hamnade på tredje plats.



Karl-Erik Öberg, Norrforss 18 år och Stig Emilsson, Balsjö 20 år, som placerade sig i toppen vid söndagens mästerskapstävlingar är trots sin ungdom inte några nybörjare i skytte. Båda har tidigare gjort fina resultat och förvisade denna gång de äldre rävarna" längre ner på prislistan.

För övrigt kunde man också notera ett starkt ungdomligt inslag i resultatlistorna vilket vittnar om god återakt inom kretsens skytteled.

Storbelåten med dagens arrangemang var Västerbottens skytteförbunds sekreterare, förvaltare Bengt-Andkvist, Umeå. Han gav den arrangerade Balsjöföreningen de varmaste lovord och glädde sig liksom de ånade skytteveteranerna över den ungdomliga frammarschen.

I huvudsiktjningen segrade Asmund Rasch i klass 5 genom en säker skjutning. Han noterade fina 74 poäng av 75 möjliga. Bjurholmsfrivilligen Charlie Holmberg var inte stannad för honom med 73 poäng. En annan god prestation gjorde 16-åriga Boberg, Norrforss. Han segrade i klass 2 med 98 poäng av 100 möjliga. Boberg fö broder till Karl-Erik och har ledet gott påbrå.

Balsjö fick två klasseregerare i Stig Emilsson i fjärde klassen och Roland Andersson i klass 3. Båda prickade på 71 poäng. Bjurholm fick också två regerare genom Bengt Filén i klass 2 och i veteranklassen där Peder Persson åter kom i topp. Lagsegrarna var såväl fyra- som tre-mannalag infördes av Balsjö.

Kretsmästerskapet: 1) K E Öberg, Norrforss 187; 2) S Emilsson Balsjö 161; 3) A Rasch Rundvik 183; 4) N J Sandberg Bjurholm 175; 5) A Edström Långed 172; 6) S O Lindgren Gräsmyr 172; 7) G Engman, Rundvik 171; 8) M Karlsson Bjurholm 170; 9) R Öberg Balsjö 170; 10) N Sehlén Rundvik 168.

I huvudsiktjning:
Klass S 5: 1) A Rasch Rundvik 74; 2) Ch Holmberg Bjurholm 73; 3) N J Sandberg ditto 71; 4) G Nordström Balsjö 69; 5) K E Öberg Norrforss 69; 6) S O Lindgren Gräsmyr 68; 7) N Sehlén Bjurholm 68; 8) E Norberg Rundvik 68; 9) M Karlsson Bjurholm 67; 10) T Berg ditto 67.

Klass S 4: 1) S Emilsson Balsjö 71; 2) A Edström Långed 69; 3) A Öberg Norrforss 68; 4) H Israelsson Bjurholm 65; 5) B E Emilsson Balsjö 65.

Klass S 3: 1) R Sandberg Balsjö 71; 2) G Engman Rundvik 71; 3) T Lundgren Bjurholm 67; 4) S Helmersson Gräsmyr 66; 5) L Jonsson Balsjö 60.

Klass S 2: 1) B Filén Bjurholm 50; 2) B Jakobsson Gräsmyr 49; 3) S Emilsson Balsjö 47; 4) A Edlund Norrforss 47; 5) J Gustavsson Bjurholm 45.

Klass S Vetr.: 1) P Persson Bjurholm 70; 2) R Lindkvist Balsjö 64; 3) F Johansson ditto 63; 4) G Vincent Rundvik 60; 5) E Strömngren Gräsmyr 47.

Klass S 1: 1) B Öberg Norrforss 98; 2) K G Forsberg Långed 96; 3) R Nordström Bjurholm 94; 4) S Strömngren Balsjö 91; 5) G Jakobsson Långed 90.

Brattsbackasåg får stort lån

Länsstyrelsen har inte något att erinra mot att Nordmalings kommun får regeringens tillstånd att teckna borgen för ett lån på 75.000 kronor åt Brattsbacka såg och hyvleri. Lånet skall användas för utbyggnad och modernisering av sågverket i Brattsbacka.

Sysselsättningsituationen i kommunen är inte tillfredsställande, framhåller länsstyrelsen. Utbudet av arbetskraft framdeles kan beräknas komma att öka till följd av den alltmer fortgående rationaliseringen inom jord- och skogsbruket.

Företaget bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas med avseende på råvarutillgång och avsättning av produkter. Enligt länsstyrelsens mening är det angeläget, att alla möjligheter tillvaratas för att bereda sysselsättning åt friställd arbetskraft inom kommunen.

Bybor avtackade Hörnsjö-pastor

Pastor Egon Wärmedal, som i fyra år tjänstgjort som pastor och föreståndare för Hörnsjö-kretsens missionsförsamlingar och som inom kort reser till Uddenäs församling i Västergötland där han tillträder en liknande befattning, avtackades på tisdagen i Hörnsjö missionskyrka. Ett 75-tal bybor deltog i avskeds-samkvämet.



Folkskollärare Bengt Hörnsten, hemmansägare Rudolf Bergström, hemmansägare Egon Wärmedal, ägare Sigvard Lundqvist, fröken Christina Hermansson m fl talade. I hörtiden följde även rikligt med sång och musik. Liknande avskedsmöten kommer även att hållas i grannförsamlingarna Gräsmyr och Hörnsjö.



"Isingflickan" Bo Öhmans, Lögdeå, vackra treåriga mähr, belönades med diplom.

Idel lovord i Lögdeå vid hästpremieringen

"Ising", Nordmalings hästavelserförenings förmåliga hingst fick idel lovord för sin vackra avkomma vid hästpremieringen i Lögdeå på torsdagen. Han blev nu höjd till AB. Diplom tilldelades Bo Öhmans vackra treårs mähr "Isingflickan", för övrigt det första diplom som premieringsnämnden bestående av lantbrukare P. O. Asbo och lantbrukare Torsten Wiklund utdelat vid årets premiärdagar. Som vanligt, vid premieringar i Lögdeå var det god tillslutning och de uppsäddade hästarna var av god klass.

Nio fölston visades upp, samtliga med föl fallna efter Ising. Av dessa nöjdes Harald Israelssons, Baggård, Ritzzy, efter Dunke, till AB. Ritzzy, har nu sitt fjärde föl, ett stoföl.

Övriga fölston var: Lizz, efter Vagant, stoföl, premierades med B och stambokfördes. Ägare: Artur Holmgren, Lögdeå.

Docka, efter Volme, stoföl. Premierades med B. Ägare: Göran Tjernqvist, Lomviken, Trehörningsjö.

Dundra, efter Plog, stoföl. Premierades med B. Ägare: Viktor Engman, Ledusjö.

Kvinta, efter Kvint, stoföl. Premierades med AB. Ägare: Hans Öhman, Lögdeå.

Ostra, efter Ostram, stoföl. Premierades med B. Ägare: Thure Nordgren, Baggård.

Fjällkvinta, efter Kvint, stoföl. (Som dog vid födseln). Fick behålla sitt A. Støet som är 13 år har haft sex föl. Ägare: Bo Öhman, Lögdeå.

Molly, efter Kolbjörn, hingstföl. Støet har haft sex föl, samtliga hingstföl. Fick behålla sitt AB. Ägare: Thore Thurdin, Aspeå, Lögdeå.

Freja, efter Moln, hingstföl. Premierades med B. Ägare: Arne Åberg, Lögdeå.

Endast en Låring visades upp. Funna efter Ising. Skådepenning. Ägare: Göran Tjernqvist, Lomviken, Trehörningsjö.

Lika tunnått var det med 2 års ston. Norna efter Idar. Skådepenning. Ägare: Filip Nording, Hyngelsböle.

TRE 3-ÅRINGAR
Av treåringarna ställdes givetvis diplommännen Isingflickan först. Hon fick betyget, god rastyp, mäktigt, välutvecklad långlivad och med bra steg. I något för högt hull, ansåg Asbo, Frisedel och diplom. Ägare: Bo Öhman, Lögdeå.

Men även de övriga två fick gott betyg. Hejlis, efter Ising, ansågs vara en god rastyp, välutvecklad och korrekt. Ett bra sto av hög klass. Frisedel. Ägare: Sven-Gunnar Öhman, Lögdeå. Han är endast 14 år, men pappan Sven tillhör förstas hästkännarsläkten Öhman.

Carola, efter Ising. En typisk jämn tre års mähr, grovt skeletterad. Frisedel. Ägare: Tord Conradsson, Stavsjöholm, Nordmaling.

Anders

Jägarna i Hörnsjö höll stämma

Endast ett femtontal markägare mötte upp till den jaktstämma, som hölls i Hörnsjö folkets hus på torsdagskvällen. Den avgående styrelsen fick förnyat förtroende. Till revisorer nyvaldes Gustaf Gustafsson och Gerhard Rönquist. Även tillsyningsmännen på jaktmarkerna blev omvalda. Ombud till länsförbundets jaktstämma blev Ivan Norgren och Arne Hemmansson.

Det beslutades att 20 småviltkort skulle få säljas vilka berättigar till fällande av 1 tjäder, 2 orrar, och 1 hare. Ekorren har fridlysts medan jakt på sjöfågel och räv inte är begränsad. Dessutom betalar föreningen ut 15 kronor i skottpengar för varje vuxen räv samt 5 kronor för rävungen. Däremot skall den som skjuter ett rådjur till föreningen betala en avgift av 50 kronor. Vidare upplöstes det om att föreningen har dispens på att öva provskjutning för att bli godkänd som skytt enligt länsstyrelsens anvisningar. Inom området har licens utgått på fem älgar samt 1 kalv.

EFS-pastor i Gräsmyr avtackades

I Gräsmyrs missionshus hölls på torsdagskvällen avskedsamkväm för pastor Egon Wärmedahl med familj. Högtiden, om inleddes av församlingens ordförande hemmansägare Gustaf Adolf Bäckman, blev en minnesrik stund. Bäckman tolkade församlingens tack och överlämnade dess minnesgåva. Fru Elvi Wärmedahl fick blommor som bevis på uppskattning och tacksamhet. Ungdomsrådets ordförande faktör Allan Bäckman, Nyåker, framförde SMU:s tack. Hemmansägare Albert Lundgren frambar ett särskilt tack för god hjälp i byggnadsarbetet. För grannar och vänner samt för EFS i bygden talade hemmansägare Hans Johagen och hans fru Tora. I övrigt förekom sång av församlingens sänggrupp samt av ett 10 tal juniorflickor.

Ålderdomshemmet i Nordmaling får statsbidrag

Nordmalings kommun har från arbetsmarknadsstyrelsen erhållit besked om statsbidraget för den planerade till- och ombyggnaden av ålderdomshemmet. Statsbidrag är beviljat med högst 540.000 kronor. Bidragsunderlaget utgör 960.000 för nybyggnaden var till kommer kostnad för ombyggnadsarbeten i redan befintlig byggnad. Totala kostnaden är beräknad till 1.350.000 kronor och arbetet kommer att påbörjas hösten 1965.



Min make, min pappa

Edvard Hörnström

* 21/2 1889 22/3 1965

har lämnat oss i sorg och saknad efter ett långt och tåligt buret lidande.

Hörnsjö den 22/8 1965

EMMA HÖRNSTRÖM

John
Syskonen

Ett hjärta av godhet har slutat att slå

Den eviga välan har kommit. Oändlig är saknaden, bitter och svår,

Dock finnes en tröst, du lider ej.

Enligt den avlidnes önskan sker jordfästningen i stillhet.

Amanda Lövgren, Nordmaling. På Nordmalings sjukstuga avled på söndagen fru Amanda Lövgren, född Ögren, Nordmaling, maka till framlidne jordbrukaren och sågverksarbetaren Magnus Lövgren.

Hon var 93 år och sörjes närmast av två söner och barnbarn.

Hon var född i Järnäs. Redan som ung fick hon börja hjälpa till med faderns fiske. 1898 gifte hon sig. Makarna bodde först i Järnäs men flyttade 1908 till Kråken där de köpte ett mindre jordbruk. 1918 dog maken och fru Lövgren lämnades ensam med tre minderåriga barn.

Fru Lövgren var med om att bilda Kråkens missionsförening och var aktiv inom föreningen under många år. Hon var varmt religiös. I mitten på 40-talet flyttade hon till en son i Häknäs. Till Nordmalings församlingshem kom hon 1959. Under de sista åren råkade fru Lövgren ut för inte mindre än tre benbrott. De sista månaderna har hon varit bunden vid sjuksängen.

60 år fyller den 24 augusti fabriksarbetare Harald Nilsson, Rundviks-verken.

Han är född i Rundvik och har varit verksam inom masoniteindustrin i hela sitt liv. Som pojke arbetade han vid sågen men kom i och med att masonitefabriken kom i drift i slutet på 20-talet över till denna industri och har där provat på olika arbeten. Sedan ett 20-tal år tillbaka har han egen villa ute i Fjärdängen.



Vår älskade mor och farmor

Amanda Catarina Lövgren

f. Ögren

* 26/7 1872
† 22/8 1965

insomnade lugnt och fridfullt i tron på sin Frälsare på Nordmalings sjukstuga, sörjd men i ljus minne bevarad av oss, samt släkt och vänner.

Nordmaling den 23 augusti 1965.

Manfred och Gerda
Holger och Edla
Barnbarnen

Si Jesus är ett tröstrikt namn
Och i all nöd vår säkra hamm
Igenom Jesus får vi nåd
Och finna på det bästa råd.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 29 augusti kl. 9.45. De som med sin närvaro önskar hedra den avlidnas minne inbjudas till kaffe i Församlingsgården efter högmässan.

I stället för blommor tänk på missionen.

Tärna-tös bäst bland 30 vid Levar hushållsskola



Kursettan, Solveig Tellström, får sina premier av rektor Aström.

Den sjätte skolavslutningen i Levar lantbruksskolas historia som ägde rum på söndagen hade lockat fullt hus. 30-talet elever utexaminerades. Hälften kommer från Nordmalings kommun, tre från Västerbottens län och resten från länet. Kursetta både i praktiska och teoretiska ämnen blev Solveig Tellström, Boksjön, Tärna. Hon belönades med premiekurs vid Sänga-Såby och Nordmalings köpmannaförenings premium.

Premium fick även Ingegerd Fredriksson, Stennäs, Tväråbäck, som tvåa i teoretiska ämnen, Ulla Bostrom, Nordmaling, en av ettorna i praktiska ämnen, Barbro Eriksson, Norrbystrand, etta i praktiska ämnen, och Agneta Johansson, Rundviks-verken. Även den sistnämnda tilldelades premium från Nordmalings köpmannaförening.

Avslutningen inleddes med middag för bortåt ett hundratal gäster. Rektor Barbro Aström och rustmästare Holger Eriksson, Umeå, talade. Den senare tackade rektor och lärare vid skolan.

Kantor Brage Edström ledde sången. Eleven Ing-Britt Wallgren berättade om fördelarna med att hålla sin kropp i god kondition och en annan elev, Agnetha Johansson, redogjorde för sättet att plocka evighetsblommor och bevara dem.

Elevkårens ordförande Yvonne Eriksson, Umeå, tackade rektor och övriga lärare och överlämnade ljusstake numro sex i silver. Det har nämligen blivit tradition att eleverna som gäva till skolan vid avslutningarna donerar en ljusstake i silver.

Skolstyrelsens ordförande, hemmansägare Gustaf Widman, Umeå talade å styrelsens och landstingets vägnar. Han lyckönskade även eleverna. För avslutningen svarade kyrkoherde Ernst Rylander.

Nästa årskurs vid Levar lantbruksskola är redan fulltecknad och skolstyrelsens ordförande framhöll också att det tydligen inte är någon svårighet att få elever till Levar.

Unga rektorer och nya lokaler vid Nordmalings centralskola

26.8.1965

Det blir en hel del nytt på skolans område inför starten i Nordmaling i år. Inte nog med att man får ta i bruk en ny anläggning, på centralskolans område, man får även stifta bekantskap med en ny rektor för låg- och mellanstadiet.

Ungdomen tar vid. Skolchefen, rektor Einar Hedquist, är 34 år och hans kollega, Håkan Pettersson, ny för i år, är 38 år. Kommer därtill en hel del nya lärarkrafter, bland annat sex nya adjunkter, en gymnastikdirektör o. s. v.

Det måste vara stimulerande för en ny skollledning att få flytta in i nya verkligt tidsenliga expeditionslokaler. Med utbyggnaden av den sk etapp 3 vid centralskolan, som tas i bruk i och med årets skolstart, har tillkommit även en helt ny expeditionsavdelning. Nu får man allt i ett. Tidigare fanns expeditionerna på två skilda håll och det förde med sig ett tidsödande spring mellan expeditionerna.

LITEN HISTORIK

Skolchefen har för övrigt en tid varit umebo. Han har fungerat som semestervikarie på inspektörssidan. Och lärt sig mer om dagens invecklade skolproblem. Ja, tänk så mycket det har hänt på ett par decennier, sedan framlidne överlärare S. O. Ljunglöf satt i gamla skolhusets rugiga expeditionslokal på ett enda rum, och skrev sin historik över skolans 100-åriga tillvaro. Då fanns det bortåt 35-talet skolor i Nordmalings kommun. I dag finns det nio kvar. Och dessa nio har i stort sett byggts under senaste 20-årsperioden.

Om man byggt färdigt? Nej, visst inte. På skolsidan kommer det säkert att krävas nyinvesteringar lite då och då. Snart har väl skolstyrelsen lyckats "bädda" klart för enhetsskolorna. Men lokaliteterna behöver kompletteringar. Centralskolan behöver nya lokaler för lågstadiet, därmed försvinner för alltid den gamla folkskolan, och så planerar man vidare på en lösning av simhallproblemet. Och kraven stiger med utvecklingen.

Den nu fullbordade utbyggnaden, etapp 3, innebär i första hand, att yrkesundervisningen kan kompletteras med metallstöld, samtidigt som man får nya lokaler även för trä- och textilstöld och för skolköksundervisning.



Nya hjärntrusten i Nordmalings skolväsende: Skolchefen, rektor Einar Hedquist (sittande), och rektor Håkan Pettersson.

Därtill kommer välbehövliga nya lokaler för barnbespisningen.

750 ELEVER PÅ "VALLEN"

Realskolan håller på att avvecklas. Om två år till är det hela ett minne blott. Inför nu stundande läsår återstår åtta klasser på realsidan. 1966 krymper antalet till tre eller fyra för att helt upphöra i och med värtermens slut 1967, berättar skolchefen Einar Hedquist. Då är grundskolan helt genomförd.

I och med att högstadiet växer ut ökas också trycket på centralskolan i Nordmaling. Nu är man uppe i hela 750 elever och nära 50-talet lära-

re. Även antalet elever från grannlänet i söder, det vill säga från kommunerna Gideå och Trehörningsjö, ökar.

TRANGT ANDA

Etapp 3 i all ära men det är ändå trångt på sina håll inom centralskolan, anför skolchefen. Det gäller inte minst inom den sk realskolans väggar. Trots nya utrymmen har man endast tillgång till 16 riktiga klassrum för 20-talet klasser.

Hammargården blir fortfarande en räddare i nöden, även om det blir i mindre omfattning än tidigare. Yrkeskolan blir kvar i Hammargården liksom musikundervisningen. Klassrum får man däremot i gamla folkskolan, i de tidigare bespisningslokaler.

Yrkesvals läraren, magister K. G. Wilhelmsson, får sin expedition i hitillsvarande skolchefsexpeditionen i realskolans byggnad. VK återkommer till de nya skollokalerna i senare rapportage.

SKOLSKJUTSAR SOM I FJOL

Skolskjutsfrågan har i stort sett organiserats till sin slutliga utformning. Ytterligare skolskjutsar är knappast att vänta. I fjol uppgick kostnaderna till 435.000 kr för den detaljen. Efter avdrag av statsbidrag blev Kommunens kostnad ca 110.000 kronor.

BEHÖRIGA LARARE

Bristen på lärare har Nordmaling inte känt av i år. Alla platser är tillsatta, säger de båda rektorerna, och med behöriga lärare. Kanske beror det på att Nordmaling ligger relativt nära de båda skolstäderna Umeå och Örnsköldsvik.

H. B.

Måndagen den 30 augusti 1965

BREDVIK är en av de äldsta byarna i Nordmalings kustland. Vid vilken tidpunkt byn fick sina första bebyggare kan ej med säkerhet besvaras. Mycket tyder på att här fanns en befolkning redan under järnåldern, ja, kanske långt tidigare.

Historieforskare anser sig kunna fastställa, att en ökad fast bosättning längst norrländskusten, under såk. vendeltid (Åren 600-800 e. Kr.) förekommit. Tidigare hade en gles, men förmodligen utan avbrott bofast befolkning funnits kring Nordmalingsfjärden.

DET FANNS goda fiskeplatser efter den bottniska kusten. På sina färder mot norr fann dessa fiskare och nybyggare goda hamnar vid den »Breda vik», som vid denna tid sträckte sig långt in i landet. Byn, som därav fick sitt namn, fick så småningom en fast bosatt fiskarbefolkning på Hamnaren, där gamla sägner berättar om spår efter fiskeplatser, då havsviken nådde fram till denna del av byn.

Under senare århundraden blev Krikehamnen, troligen Nordmalings största hamnplats vid denna tid, en utmärkt hamn för fiskare, som jämväl bedrev handel med söderut belägna platser. Krikehamnen o. Nabberget nära intill, är ock-



200-årig gårdsbyggnad tillhörig hemmansägare Aigot Jonsson, Bredvik, Nordmaling. På gården finnes fortfarande en hinkflöjel som i generationer varit använd vidx brunnen på gårdstomten.

Bredvik – gammal by i Nordmaling sannolikt bebyggd under vendeltiden

så omspunna med gamla sägner.

DE GRÄVPLATSER från hecnatiden, som finnas i Nordmaling, bl.a. på Rösberget vid Bredvik, vittnar genom sitt utseende om hedniska kultplatser. Gravfältet på Rösberget ligger i en stor cirkel med en diameter av 180 meter och i dess mitt en tjock hälla, som troligen var offerhällen. Omkring hällen bildar stensättningen en ring, som ger stöd för ett antagande att här dessutom kan ha varit en tingsplats.

REDDAN PÅ 1200-talet torde den kristna läran ha börjat vinna insteg i Nordmaling enligt en gängse tradition, skall den första kyrkan ha varit uppförd i Bredvik. En gammal stengrund i norra delen av byn har enligt en sägen genom generationer, förklarats vara lämningar från denna kyrka. En sandkule nära intill, har ansetts vara en gravplats. Möjligen var kyrkan av mycket enkel beskaffenhet, omkring ett kors, som var en utmärkt symbol på kristendomens första tid.

DEN ÄLDSTA urkunden från gången tid utgör Järnåsbrevet från år 1413. Det är ett märkligt lagmansbrev, skrivet på berett skinn. Dokumentet återger en lagmansdom från ting i Banarfjäll, då Bredviks och Järnås byarnas tvistade om räskilnad mellan dessa byar, och gränsen blev fastställd. Även under 1700-talet förekom gränstvister mellan dessa byar. Men järnåsborna hänvisade till sitt gamla brev och gränsen fastställdes på nytt 1783, där den gamla rågången gick. På 1400-talet hölls även ting i Bredvik, enligt gamla lagmansbrev.

I DEN FÖRSTA kända skatteindgången på Gustav Wasas tid år 1555, upprädd för »Gärder och Hjälper», af Normalinghe sockn, återfinnes i Bredvik, Hjärdick, Lasse, Peder och Nijels. Femton är senare Pehr och Oluff Thomassonn, Lasse

Thomassonn och Gund. Olsson, som tillsammans ägde 48 seland. Då den första Elfsborg lösen skulle erläggas år 1571, erlade bonden Eric Olsson i Bredvik skatt för 12 1/2 selan eller fjärdedelen av byn. I den senare Elfsborgs lösen år 1613 fanns upptagna bonden Christer i Bredvik. Köpenskap förekom tydligen på denna tid med orter i Mellansverige. År 1582 erlade Per Erson i Bredvik köpenspengar. Åven storbonden Eric Olsson erlade köpenspengar vid denna tid.

LIANTMÄTARE Stenkiylfts år 1646 uppräddes charta över Bredvik angiver, att i byn fanns sex gårdar. Till denna byn är godt strömmingsfiske och annat godt fiskevattn till åtskilligh slags fiske, nödortfisk skogh med tjäru Torwredh och något svediefall, men ingen Quarn eller Quarneställe. Uthi denne byn plegar ske skada aff köldh och frost aff den orsak mästdels att här är sjldandigh åkerjord hvilka kölden snart kan förderriva.

Byn skattar alle tillhopa 27 I S.

BREDVIKS BY har en märklig historia i flera avseenden. År 1642 inköpte dåvarande kyrkoherden Petrus Petri-Forselius av bonden Peder Olufson i Bredvik, 20 markland jordbruk, och något senare, i slutet på 1600-talet var komministern Jonas Atmarius bosatt i Bredvik. I början på 1700-talet hade byn en befolkning på omkring 30 personer, som fördelades på nio hushåll. De många krigsåren i följd under Karl XI och Carl XII regeringsår medförde dock att befolkningen minskades vid denna tid. Sålunda fanns i Bredvik år 1719 tre ånkor och antalet familjer hade år 1725 nedgått till fem. Det är inte med säkerhet känt om den ryska mordbrännarflootan, som i juni 1721 härjade efter Nordmalingskusten, ödelade gårdar i Bredvik, men med kännedom om dessa härjning-

ar i kustbyarna, kan knappast byn ha undgått skadegörelser.

ANNU I SLUTET på 1700-talet visar bevarade skattelängder att i byn fanns följande personer som hade att erlagga skatt: Isac Jonson, Pehr Erson, Olof Pärsson, Lars Mattson, Mats Andersson, Osten Östenson, Märten Nilsson, Olof Nilsson, Jon Andersson o. Lars Jonsson. 1803 års Mantals och Rök-längd upptager på hemmanet nr 1 Jon Erson, 4) Märten Jonsson, 5) Nils Olofsson, Jon Svensson, 6) Anders Olofsson, J. O. Wallin, 7) Olof Pärsson, Jon Andersson, samt torparen Per Mattson i Låviken.

FLERA PERSONER i Bredvik har under århundraden innehaft en mera bemärkt ställning i socknen eller tingslaget. Då båtsmansindelningen under 1700-talet genomfördes, fick byn en båtsman med namnet Wikman, tillnamnet hänsyftades på byns namn. Siste båtsman i Bredvik var Olof Wilhelm Wiklund, f. 1851, d. I byn har även funnits nämndemän sedan 1500-talet.

Den förste nämndemannen från Bredvik omtalas i det bekanta Lögdébrevet från år 1500 och uppges ha varit Olaf Jonsson. Bonden Christer Olofson var nämndeman år 1613, och var en av undertecknarna av Älvsborgs lösen detta år. En annan nämndeman var Thomas Christersson, troligen som till Christer Olofson, som omnämnas i handling från 1628. Sonen Davidh Thomassonn blev fjärdingsman. År 1659 var bonden Jon Larsson nämndeman. En son till denne Lars Johansson, f. 1654, var nämndeman i slutet på 1600-talet. Även sonen Johan Larsson, f. 1690 blev nämndeman. Nämndemannauppgiften gick tydligen i arv.

En sägen berättar att Lars Johansson därjämte skall ha varit ledamot av bondeståndet i riksdagen i början på 1700-talet. Vid sin död 1735 är han ha fått en hederlig begravning och hans grav skall finnas under mellersta valvet i kyrkan. En ättling var bonden häradsdomaren Johan Larsson-Wik-

lund i Bredvik, som blev riksdagsman och i början på 1800-talet, gjorde sig känd som en kraftig förespråkare för bondeståndet och deras intressen då det gällde pålagor för krigsmaktens behov. Johan Larsson-Wiklund var dessutom en betrodd kommunalman och hans namnunderskrifter återfinnas på sockenhandlingar från denna tid, bl.a. ifråga om socknens indelning i ploglag år 1807 och ang. båtsmanshållning i Rotar år 1811.

DA 1841 ARS reperitionslängd uppräddes över Nordmalings sockenmän, vars inbördes utgifter skola uppåras och redovisas av socknens sexmän, fanns i Bredvik på hemmanet nr 1 Pehr Johansson, 2) Jon Jonsson, 3) Lars Jonsson, 4) J. Wiklund, Per Toblason, 5) Joh. Johansson, Eric Johansson, 6) Olof Andersson, Jonas Wallin, 7) Jon Nilsson, Abr. Petter Nilsson, Jacob Nilsson och Anders Jonsson. Sammanlagt 49 seland skatt.

År 1845 var Anders Jonsson sexman andra året och redovisade sockengäld med 120 Rd. I en skattelängd från år 1847 återfinnes skepparen Holmberg som tillika var torpare vid Krikehamnen. Bonden Jonas Wallin d.y. var ledamot av fattigvårdsstyrelsen på 1860-talet och senare nämndeman. År 1865 blev nämndemannen Jon Erson i Bredvik av sockenstämman utsedd att jämte disponenten Schjältz och befallningemannen Fellman upprätta kostnadsförslag för en omfattande reparation av tingshuset på kyrkovalven.

På 1880-talet var bonden Efr. Hörnsten i Bredvik nämndeman i tingslaget. Hörnsten efterträddes av Jonas Wallin vid sockenstämman i tingshuset år 1885. I slutet av 1890-talet blev Johan Valfrid Holmgren nämndeman i tingslaget. Han var son till nämndemannen Johan Erson, som avled 1884. J. W. Holmgren var född 1861 och avled 1927.

Till sist må nämnas att Bredvik fick sin första roterande skola år 1859, då byn ingick i 5:e roten, med f. fanjunkaren Jonas Tillberg som lärare. Hjalmar Lundberg.

30.8.
1965

Min käre make,
vår fader
**Frans August
Öberg**
* 16/9 1881
har i dag lämnat oss i sorg
och saknad.
Nordmaling den 29 aug 1965
EDIT
Barn
Barnbarn

Enligt den avlidnes önskan äger
begravningen rum i stillhet.

Frans August Öberg, Nordmaling.
På Nordmalings sjukstuga avled på
söndagen före åkerisgäran Frans
August Öberg, Nordmaling. Han var
83 år och sörjes närmast av maken
Edit, född Sundquist, sju barn, svär-
söner, svärdöttrar samt barnbarn.



Nyåkers damer har skänkt en ny altarmatta i rya, som visas upp av fr v fruarna
Karin Edler, Gerda Engman, Birgit Dahlman och Mabel Andersson.

28.8.1965

Nyåkers kyrka restaurerad 15000 kr i insamlade medel

Nyåkers kyrka har, genom helt frivilliga insatser, restaurerats ordentligt. Hela kyrkan har målats om invändigt, altartavlor och andra utsmyckningar av altaret har snyggats upp av konsthantverkaren Rudolf Oscarsson, som även lagt nytt bladguld på ramar och dylikt. Även i övrigt har kyrkan fått många nya och värdefulla gåvor. Kostnaden, drygt 15.000 kr., täcks helt genom insamlade medel, en del fonderade från tidigare år. Kyrkan kommer att tas i bruk igen i helgen, efter att ha varit stängd sedan reparationsarbetena påbörjades under våren.

Nyåkers kyrka byggdes 1920-1921. Kyrkan byggdes då helt på frivillighetens väg efter en duell med några grannbyar var Nordmalings församlings andra kyrka skulle vara belågen. När nyåkersborna drog det kortaste striet i den kampen valde man att klara uppgiften på egen hand. En kyrka skulle man ha, och en fick man.

1938 gjordes en grundlig restaurering av helgedomen, som då återinvigdes av biskop Bengt Jonzon. 1951 tillkom en mindre restaurering och nu har kyrkan fått en tredje ordentlig översyn under sin 45-åriga tillvaro.

ALLT HAR MALATS OM

Tak, väggar, bänkar och golv har fått en ny fin yta och för färgen och penseldragen svarar Bröderna Wallander i Nordmaling. Men bakom färgvälen står i främsta hand arkitekt G. Marklund. Även den lilla kyrksalen har fått nya farger och även helt nya bänkar.

VACKRA GAVOR

Givmildheten har varit stor, som alltid när det gäller Nyåkers kyrka. Kostnaderna täcks nästan helt av insamlade medel och som exempel kan nämnas, att outtröttliga kyrkotjänarna före bankkamreren Oscar Holmlund till och med lyckades få 500 kronor av en icke sockenbo. En nordmalingsbo, som Holmlund berättade detta för, ville inte vara sämre och därmed var det ytterligare fem hundralappar tecknade på den holmlundska listan. Lika lätt fick Holmlund ihop pengar till en ny kyrkmatta i stora gången.

Det finns många andra stora bevis på offervillighet. Nyåkers damer har skänkt en mycket vacker rya till altarmatta. Den är knuten av fru Dora Svensson. Ett nytt altarkäde har man fått och under predikstolens kupol sitter en kopia av den duva som återfinns på predikstolen i moderkyrkan i Nordmaling. Den är gjord och skänkt av konsthantverkare Oscarsson. Oscar Holmlund betindrade duvan i Nordmalings kyrka när han konfirmerades, nu finns den även i "hans" kyrka.

I den lilla kyrksalen har juniorföreningen skänkt nya gardiner och där finns också flera gåvor med annorlunda givare.

Kyrkan i Nyåker har EFS-föreningen som "färmyndare". Nuvarande ordföranden, hemmetsägare Filip Engman, kan vittna om god kyrksamhet hos folket i Nyåker. Högmässorna och andra möten eller samkväm är alltid välbesökta.

"INVIGNING" PÅ SÖNDAG

På söndag tas kyrkan i bruk igen. Det blir ingen officiell invigning men dagen till ära får man bland annat besök av prosten Johan Hedquist, för övrigt en flitig och välkommen präst i Nyåkers kyrka, och så inte att förglömma pastor Eric Bernspång, känd förkunnare i nordmalingsbygden.

H. B.

Nyåkers kyrka högtidligt invigd

Nyåkers kyrka återinvigdes efter renoveringen på söndagen. Redan en halv timme innan högtiden började var kyrkan så gott som fullsatt.

31.8.1965

Kontraktspastor Johan Hedquist öppnade högtiden och tackade alla som medverkat till kyrkans restaurering, inte minst i ekonomiskt hänseende. Predikant Lennart Edler tackade på ortens vägnar ett tack till entreprenörer och arbetare för en god arbetsinsats, för gåvor osv.

För högmässans predikan svarade pastor Eric Bernspång och efter högmässan läste predikant Edler upp speciella hälsningar, bl a från pastor Henry Wiklund, Stockholm, tidigare verksam som predikant i Nyåker, och kyrkvården Emil Sjöström i Överlögdå. Fru Märtha Lundgren, Teg hade dagen till ära skrivit en dikt. Tre köror medverkade. Det var körerna från Bjuvholm, Agnäs och Nyåker som samordnade sina röster.

Efter högmässan följde skriftermål med nattvardsgång, där över hundratalet deltog. Skriftermålet förrättades av prosten Johan Hedquist och pastor Eric Bernspång. En kollekt till förmån för kyrkans restaurering gav över 1.000 kr. Efter högtiden i kyrkan följde kyrkkaffe med ytterligare tal.

Vandaler härjade i Nordmalings-såg

Sågen vid Notholmen i Nordmaling som i några år stått oanvänd har utsatts för grov vandalisering. Ågarer, Arnold Sjökvist, Flärke, polismanmålde på måndagskvällen förstörelsen.

Vid polisens besök kunde konstateras att troligen varje fönsterruta - mellan 150 och 200 - pangats sönder. Strömbrytare, mätarskåp och brädväggar har slagits sönder. Smårgårar och anläggningen har förstörts. Skadorna beräknas till ett betydande belopp. Sågverket är till salu och en köpare har haft planer på att återuppta driften.

31.8.1965



En grupp av deltagarna lyssnar till jägmästare Thomas Ljungquists syn på utbildningsfrågorna, med den vackra gräsmyrsbygden i bakgrunden. 31.8.1965

Landsbygd i avfolkningstider tema på skogsträff i Gräsmyr

Örnsköldsviks skogsägareförening och skogsvårdsstyrelsen hade en annorlunda skogsexkursion i Gräsmyr på lördagen. Tyngdpunkten låg inte, som brukligt är, på den rent skogsvårdande sidan. Nu diskuterades i stället vad man kan göra för att bevara en levande landsbygd i avfolkningstider? Kan det kombinera jord- och skogsbruket, trots alla mörka profetior, ge ökad sysselsättning och därmed främja en fortsatt bebyggelse på landsbygden?

Något egentligt svar på den frågan fick de närvarande kanske inte, trots en nära två timmars debatt i bygdegården. Men uppenbarligen är det så, att skogsuttagen från enskilda skogar kan ökas väsentligt, och därigenom skapa en ökad sysselsättning.

Länsjägmästare Abel Olsson fastslog, att uttagen gott och väl kan ökas med 30 procent. Ja, en undersökning har kommit fram till hela 60 procent. Men den siffran är för hög. Björken har kommit med i sammanhanget — något som förstör helhetsbilden.

KOMMUNALNÄMNDEN

Med hänsyn till frågeställningen hade inbjudan även utgått till kommunalnämndens ledamöter, liksom till ortens arbetsförmedling. Man menade att sysselsättningsfrågor och landsbygdens fortbestånd bör intressera en betydligt bredare folkmenighet än vad som brukligt är på skogs-

exkursioner. Tyvärr uteblev större delen av de inbjudna kommunalnämndens ledamöterna. Men det blev ändå en mycket givande och intressant debatt. Ett 80-tal personer var samlade. Skogsägareföreningens expertis bestod av disponent Gustaf Norlund, som för dagen tog avsked som föreningsbas, jägmästare Olof Östberg och faktor Allan Bäckman. Skogsvårdsstyrelsen representerades av länsjägmästare Abel Olsson, jägmästare Thomas Ljungquist, skogsvårdskonsulent Lennart Karlsson och biträdande skogsvårdskonsulenten Torbjörn Robertsson.

BACKMAN "ANNORLUNDA"

För uppläggningsen av den nya formen av exkursioner svarade faktor Allan Bäckman, Nyåker. Han hade gjort en analys över Gräsmyrs by, näringsgeografiskt och kryddat med framtidsprognoser.

Gräsmyr har den förmånen, att inom hank och stör även hysa en rad värdefulla industrier. Därmed kunde Bäckman genast fastslå, att illgång och utbud på arbetskraft väger jämt. Byn har inga egentliga sysselsättningsvårigheter.

Efter en rundvandring i den närliggande skogen samlades deltagarna vid bygdegården för att först lyssna på utbildningsfrågor, under ledning av jägmästare Thomas Ljungquist. Därefter kunde Emil Nyberg släppa igång den med intresse motsedda debatten, den som skulle göra den här exkursionen annorlunda.

Inledare blev kursens uppläggare faktor Allan Bäckman, som bland annat kastade in en del brandfacklor när det gäller kommunen och